

Arnhem, 30 januari 2022

Lieve mede-ZZP'ers,

Nu de sportscholen weer open zijn  
loop ik met permanente spierpijn door de dagen  
ook een manier om te voelen dat ik leef.

Het is een voorbereiding op het moment  
dat ik de schil van winterkleding  
weer van mijn lijf kan pellen  
en het bleke vlees  
aan de zon bloot kan stellen.

Je kan het een vorm van optimisme noemen.

Als je het wil zien,  
kondigt de lente zich al aan.

De strijd tussen houtduif en Vlaamse gaai  
is alweer begonnen in de achtertuin,  
sneeuwkllokjes bloeien rond de nog kale gulden regen  
en soms verbeeld ik mij  
al groene knoppen in de bomen.

En ik weet het: optimisme  
is een gevaarlijke emotie.

Toen Pandora de doos opende  
en alle kwaden losliet in de wereld,  
liet zij ook het optimisme los.

Het grootste kwaad.

Want optimisme laat ons  
met een grote glimlach  
zó de volgende ramp in duikelen.

Of misschien moet ik minder Nietzsche lezen.

Voor wie naar voorjaar verlangt  
zoals ik  
is alles een teken.

Ik zie vogels een plek zoeken  
om zich te nestelen.

Terwijl de winter  
ik weet het  
niet verdwenen is.

Ach, zolang de winter zich schuilhoudt  
kan ik doen alsof de kou voorbij is.

Nietzsche schreef:  
*wie geen vogel is  
moet zich niet nestelen boven de afgrond.*

Terwijl 'je nestelen boven de afgrond'  
mij de definitie lijkt van optimisme.

En als ik één ding van de *road runner* heb geleerd  
dan is het  
dat je pas in de afgrond valt  
wanneer je naar beneden kijkt.

Dus ik kijk omhoog  
naar de zon achter de wolken.

Ondertussen denk ik aan het laatste schilderij van Egon Schiele,  
sowieso geen lachebekje.

Het heet *Het Gezin*,  
en verbeeldt de schilder met zijn vrouw en kind  
die verslagen voor zich uit staren.

Verslagen omdat zijn vrouw  
nog voor zij hun kind kon baren  
was bezweken aan de Spaanse Griep.

Schiele heeft het portret geschilderd  
in de drie dagen dat hij hen overleefde,  
waarna hij zelf stierf.

Het schilderij is onvoltooid.

En zo loop ik  
optimistisch maar onvoltooid  
op de valkuil voorbereid  
zonder omlaag te kijken  
boven de afgrond

ja

als een wandelende contradictie  
- want ik ben een mens –  
loop ik januari uit, en dat

wonder boven wonder

vooralsnog zonder te struikelen.

Dus, lieve mede-ZZP'ers,  
ik nestel mij  
boven de afgrond

nestelen jullie je  
met me mee?